

# TOEN & NU



Kruising Oude Postweg/Gramserweg - deel 1



## Van kleuterschool, via zelfbedieningswinkel naar kerkgebouw De Hoeksteen

Op dit kruispunt kennen we nu de volgende bebouwing: komende van de richting Zeist is rechts de kerk. Aan de overkant van de Gramserweg de winkel van Slagerij Noordam met woonhuis. Aan de overkant van de Oude Postweg een woonhuis met Kinderdagopvang Esther en op de vierde hoek een woonhuis van Belastingadviseur Corrie van Lunteren RB.

Waar nu de kerk van de Protestantse Gemeente staat, stond vroeger de kleuterschool, oftewel Fröbelschool. Het is niet bekend wanneer de kleuterschool gebouwd is, maar volgens zeggen was dat ver voor de 2<sup>e</sup> Wereldoorlog. De kleuterschool heeft tot 1977 dienstgedaan.

Nadat de kleuterschool in 1977 een onderdeel werd van de Openbare Lagere School, heeft zelfbediening Cees van Dijk in 1977/1978 een jaar gebruik gemaakt van de kleuterschool. Er werd namelijk een geheel nieuwe winkel gebouwd. Na de verhuizing van Cees naar zijn nieuwe winkel werd de oude kleuterschool, inclusief de drie aanpandige woningen, gesloopt en is De Hoeksteen gebouwd.



Afb. 1: foto van Stichting Lokaal Austerlitz  
Afb. 2: foto van Bert van Ginkel  
Afb. 3: foto van Berend Bakkenes  
Afb. 4: foto van Gerrit Jansen

### Fröbelschool

Friedrich Wilhelm August Fröbel is de oprichter van de oudst bekende kleuterschool in Duitsland (1837). Friedrich Fröbel is vooral bekend geworden door het werkwoord 'freubelen', dat natuurlijk van zijn naam afkomstig is. Het wordt gebruikt in de betekenis als vrijblijvend knutselen of iets maken op een niet al te vakkundige manier. Friedrich Fröbel had zich gespecialiseerd in de ontwikkeling van peuters en kleuters, de eerste zeven levensjaren zijn volgens hem van groot belang. Hij pleitte voor vrij spel en het belang van apart lesmateriaal. Om de ontwikkeling te stimuleren lag de nadruk vooral op de eigen activiteiten van kinderen, een plezierige leeromgeving en veel lichamelijke beweging. Fröbel was van mening hoe meer het kind speelt en doet, hoe meer het kind ontdekt.

Heeft u nog oude foto's van de kleuterschool? Doneer ze aan Stichting Lokaal Austerlitz!

Puck Steenhuizen en Bert van Ginkel