

TOEN & NU Dorpsplein

Dit plein heeft een aantal verschillende namen gehad. Heel lang sprak iedereen over het 'Marktplain' of de 'Mart' en deze benamingen zijn nog niet uitgestorven. Eigenlijk is dit historisch gezien ook de juiste naam. Toen in 1804 het militaire kamp ontstond, kwamen steeds meer inwoners van omliggende dorpen hier hun waren te koop aanbieden aan de soldaten en liepen ze kriskras tussen de tenten door. Dit rommelige geheel was een doorn in het oog van generaal De Marmont en hij wees ze een vaste standplaats aan. Hier ligt dan ook de oorsprong van de naam 'Marktplain'. De naam 'Markt' verscheen voor het eerst in een officieel stuk in 1815, toen een zekere Johannes Meischke grond verkocht aan François A. Hubert, 'gemeeten van het midden van de Markt.' valt er te lezen. Dezelfde Hubert zonderde de 'lindeboomen op de Markt te Austerlitz' uit toen hij zijn vele bezittingen in Austerlitz verkocht. Een aantal van die lindebomen staan er nog steeds!

In 1922 werd door de gemeente Zeist aan de 'Markt' de benaming 'Schoolplein' gegeven. In datzelfde jaar besloot de Raad der Gemeente Zeist 'tot uitdieping der wel van de pomp op het schoolplein te Austerlitz', een krediet van ongeveer f 300,- te verlenen.

De Vereniging Austerlitz' Belang had in 1971 geen vrede met de naam 'Schoolplein' en verzocht de Gemeente er de naam 'Dorpsplein' aan te geven. De raad stemde op 10 april 1972 in met dit verzoek.

Al is een markt op het plein al lang verleden tijd, voor diverse evenementen zoals de kermis, het Heikneuter Blaasfestival en het Kampement is het Dorpsplein een dankbare plaats.



Afb. 1 geeft het plein weer in ca. 1910. Achter rechts: oude lagere school met berghok voor kolen, tevens gevangenis met links daarvan het badhuis. Midden: waterput uit kamperperiode. Voorgrond: Wilhelminaboom.



Afb. 2 geeft het plein weer in 2021, gezien vanaf de Jeu de Boules baan. Achter rechts: Hart van Austerlitz. Midden: pomp met daarachter de Wilhelminaboom. Linksachter: de Muziektent.

TOËN & NU Dorpsplein

De afbeelding links geeft een beeld van de pomp zoals die midden op het plein heeft gestaan tot 1987 en de afbeelding rechts zoals hij er nu uitziet.



WAAR HEDEN EN VERLEDEN SAMEN KOMEN...

