

TOEN & NU



Deze ook al weinig aan de verbeelding overlatende naam werd op 29 oktober 1925 door de gemeenteraad gegeven aan een smal zandpad. Dat liep vanaf de - toen nog Austerlitzseweg hetende - Oude Postweg in noordoostelijke richting naar de Kamperlinie. Naar men zegt vanwege een aan dit pad gelegen weiland, hoewel het vooral als bouwland in gebruik is geweest.

Niet onmogelijk is dat de weg in de volksmond al veel langer de naam Weideweg droeg. Toen namelijk rond 1830 de Woudenbergseweg werd aangelegd en eigenaar Stoop tot verkoop van een deel van de terreinen - waarop die weg was geprojecteerd - overging, maakte hij een voorbehoud. De inwoners van Austerlitz mochten voorlopig nog gebruik blijven maken van de 'koeweide' die ten noorden van de Woudenbergseweg lag. Die weide moet dus indertijd wel bereikbaar zijn geweest vanuit Austerlitz en vandaar de veronderstelling.



Foto 1

Nog net zichtbaar op de foto, links de tien huizen welke in 1952 zijn gebouwd.

Rechts het terrein en loods van de fa. Bos Rondhout.

Achteraan ziet u op de foto één van de oudste huizen van het dorp, in het midden het oude huis van de gebroeders Van Drie.

Links achteraan van de Weideweg was het bedrijf van de fa. Bos Heipalen gevestigd.

Foto 2

In 1964 werd aan de Weideweg, ter hoogte van de Schooldwarsweg, de RK kerk geopend.



Bron: gemeentearchief Zeist



Foto 3

De Weideweg anno 2021.

In 1990 werden aan de rechterkant van de Weideweg 10 nieuwe huizen gebouwd.

Bert van Ginkel en Puck Steenhuizen

Bron: Archief Rutger Loenen.
'Van nummers naar namen -
De straatnamen van Austerlitz'
in 2010 uitgegeven door AB.